

Leeuwarden, 14 februari 2016

Hallo Susan,

Niet volgens de liturgie die erbij hoort, dus op geschept papier, handgeschreven en handbezorgd door een stoere man op een zwart ros. Nee helaas, met het snelheid van het licht door een koud glasvezelkabeltje bereikt dit bericht je. Zoals ik je eerder heb meegegeven via het vogel medium, heb ik je adres niet, en ligt stalking niet in mijn aard dus dan maar op deze wijze.

Maar zo als de je mogelijk bekende filosoof reeds verkondigde: "elk voordeel heb zijn nadeel". Je snijdt je niet aan dit bericht als je het uit de envelop haalt, je rug wordt niet belast met tillen en er blijft geen penetrante brandlucht hangen als je dit bericht vernietigd.

Is dit een bewijs dat ik een pragmatisch romanticus ben? Hee, ik ben de eerste die dat zou toegeven. Net als dat ik nu met het schrijven van dit epistel een paar divisies te hoog aan het spelen ben overigens. Maar ook iemand die niet bang is om de uitdaging aan te gaan. Het zou me namelijk niet verbazen dat het pad naar jouw hart opgenomen is in filemeldingen van de Verkeers Informatie Dienst.

Dus ben je op zoek naar een Olympisch Atleet, met de looks van een fotomodel, die op de shortlist staat van of een Nobel dan wel Man Booker Prijs? Dan wens ik je veel succes.

Is een (naar horen zeggen) lieve, slimme, kookgekke, luisterende, analytisch scherpe, graag reizende, sterke, waarop je op stiletto's recht in de ogen kunt kijken, Friese man die zich bewust is van zijn beperkingen echter meer naar je goesting ... ? Geef me dan maar een seintje. (Ik woon in Leeuwarden dus een rooksignaal is, denk ik, onvoldoende).

Maar wat er ook gebeurt: het leven is een feest, ik pak vast een keukentrapje...

Je veel leesplezier wensend en als je wilt de jouwe,

Gegroet,

Dirk de Jager